



Kajakken in de Noorse fjorden



Nadat René Sehr een dikke drie jaar zijn spraakmakende artikel over het kajakvissen in de havenmond van IJmuiden in ons magazine publiceerde, heeft het vissen vanuit kano's en kajaks een enorme vlucht genomen. En niet voor niets, want mits aan de veiligheidseisen wordt voldaan en de weersomstandigheden meewerken, kun je met zo'n minivaartuig stekken bereiken die anders veelal onbevisbaar zijn. Ook Kees Westdorp heeft inmiddels zijn vaardoop achter de rug en dan niet eens in zijn eigen vertrouwde Europoortgebied, maar... langs de grillige kust van het Noorse Nautnes.

Eerlijk gezegd had ik geen flauw idee wat mij te wachten stond, nadat het plan was gerezen om een aantal kajaks op een trailer te laden, daarmee naar Noorwegen te rijden en vervolgens vanuit zo'n kajak die ongelooflijk rijke Noorse visstand het leven zuur te maken. Ik was wel vaker in Noorwegen geweest, maar om vanuit een kajak de fjorden of zelfs de open zee op te gaan, daar kon ik mij toch weinig bij voorstellen. Bovendien had ik nog nooit in zo'n eenmanskajak gezeten, laat staan vanuit zo'n in mijn ogen wat wankel vaartuig gevist. Maar goed, eind april j.l. vertrok ik samen met Joris Nieuwenhoff van Visreis.nl en Rein Hagenaars van Vis-kajken.nl met een trailer en daarop zeven (!) kajaks in de richting van noord Denemarken, om vandaar uit de veerboot naar Bergen te pakken.

NAUTNES FISKEVAER

Onze kajaks waren van het merk Wilderness, schier onverwoestbare en makkelijk peddelende bootjes van

zo'n 3,6 meter lang. Het grote voordeel van deze kajaks is dat ze heel flexibel in gebruik zijn. Het harde plastic waarvan ze zijn vervaardigd is enorm stootvast en kan nauwelijks kapot. Prettig om te weten, als je in zo'n Noorse fjord tussen de scherpe rotsen door moet zien te peddelen. De lichte, makkelijk te hanteren kajaks kunnen bovendien heel gemakkelijk op een trailer of zelfs op een imperial op het dak van een auto worden gemonteerd en met spanbanden worden vastgezet. Aan die spanbanden sjoerend, denk je eerst: dat komt nooit meer goed! Als je ziet hoe de kajaks onder die druk worden vervormd, houd je je hart vast. Maar dat plastic neemt wanneer de banden worden losgemaakt zo de oude vorm weer aan. Bijzonder materiaal!

Het visparadijs Nautnes Fiskevaer ligt op ongeveer 90 autominuten rijden van Bergen, in het uiterste westen van Noorwegen. Met zo'n volle trailer was dat een aardig stukje rijden, maar om de beurt achter het stuur



Het sfeervol direct aan het water gelegen visparadijs Nautnes Fiskevaer.

bereikten we de bestemming zo'n 24 uur na vertrek vanuit Nederland heelhuids.

Dit specifieke sportvisserijcomplex wordt gerund door de Duitse gastheer Heinz en zijn echtgenote Gabi. Heinz bleek een aardige en gastvrije kerel, die 's avonds na het vissen graag nog even een neut kwam halen in ons huisje.

De prima uitgeruste en goed onderhouden appartement voor zes personen liggen direct aan het water, met degelijke steigers voor de visboten. Er is een gemeenschappelijke droogruimte met wasmachine en droger beschikbaar voor alle gasten.

Bij ieder appartement hoort een 18 voet visboot met 15 of 30 pk motor. Deze boten zijn zeewaardig en prima geschikt om met vier personen in de (mondning van de) fjord te vissen. Daarnaast beschikt het complex nog over enkele kleinere (15 voets) motorbootjes, alsmede over twee snelle en uiterst zeewaardige boten, waarmee je met zes personen probleemloos ook buiten de fjorden op de open oceaan kunt vissen. Nautnes staat namelijk bekend om de grote lengen. Op zo'n vier kilometer uit de kust komt de bodem van een diepte van tegen de 250 meter omhoog tot een diepte van 120 tot 60 meter en tegen dat plateau zorgt de stroming voor veel aas en dus ook voor de grote vissen.

En nu zijn daar dus ook die kajaks, want na afloop van onze trip hebben we er daarvan zes achtergelaten, die

Met zeven kajaks op de trailer achter de auto.





Het enigszins gevreesde moment naderde waarop Kees in zo'n 'nietig en in eerste instantie wat wankel vaartuigje moest stappen...

Ook aan zo'n kleine pollak beleef je optimaal plezier.



Kees met een eerste koolvis.

winning. Het is doorgaans naast zo'n aanlegsteiger in een fjord direct al behoorlijk diep en -eerlijk is eerlijk- dat speelde toch wel een beetje door mijn hoofd. Hoewel ik niet zo'n soepel bewegend persoonsje ben, lukte het me het wonderwel en het peddelen had ik ook al zeer snel onder de knie. En toen kreeg ik er natuurlijk pas met recht plezier in!

Niet wetend waar de stekken zijn, stoven we over het water en al vrij snel kwamen de eerste vissen aan boord. Dat is natuurlijk het mooie van die zo ongelooflijk visrijke Noorse fjordenkust. Je hoeft er nooit ver te varen om vis te vangen. We vingden direct dus al enkele mooie gullen en Joris had bovendien op ondiep water wat koolvisjes ontdekt. Wat een leuke ervaring, zo dicht op het water aan licht materiaal leuke vissen te kunnen vangen. Dan beleef je het vissen werkelijk in optima forma!

Na enkele uurtjes keerden we terug naar het huisje om onze spullen nu werkelijk te ordenen voor de komende dagen. Want dan zou de visserij pas serieus losbarsten. In de tussentijd maakt Joris van de gevangen buit een heerlijke paella.

DEMONSTRATIES

De tweede dag zouden er twee redacteuren van het Duitse Fisch & Fang arriveren om verder samen met ons te gaan kajakken en vissen. In af-

wachting van hun komst, besloten we om in de buurt van het huisje wat te gaan vissen, terwijl Joris samen met Heinz de hot-spots voor de komende dagen ging verkennen. De vangst bestond wederom uit wat kabeljauw, koolvis en pollak en ik ontdekte zelfs een scharrenputje. Op een zandplaat van een tiental vierkante meters net buiten het fjord, bleek het te wemelen van de grote scharren. Heerlijk vissen op dat lichte materiaal en ik vermaakte me opnieuw geweldig. Een standaard strandpaternoster waarmee we in Nederland ook de wedstrijden vissen met op de haken een stripje makreel bleek een perfecte combinatie voor deze visserij. Buiten de grove scharren, liepen er bovendien nog een paar rode ponen doorheen. Wat wil je dan nog meer?

Heinz had ter voorbereiding van onze komst en de demonstraties met de kajaks zijn promotionele huiswerk goed gedaan. Zo had hij de lokale pers ingelicht dat reporters uit Nederland en Duitsland in Nautnes de kajakvisserij kwamen promoten. De derde dag waren de weersvooruitzichten prima en om te laten zien dat je met een kajak heel veel kan, was het plan om op het diepere water buiten de fjord op lom en leng te vissen. Daartoe waren we uitgerust met wat ander materiaal dan we dichtbij in het fjord gebruikten en gingen er nu 20 lb materiaal, een zak makrelen



Joris drilt een gul van enige diepte veilig omhoog.

om als aas te dienen, wat zwaar lood en een map met diverse onderlijn-montages mee in elke kajak. Vanaf het complex is het een flink stukje peddelen naar de open oceaan en omdat er een filmploeg mee ging en we niet al te veel vis- en filmtijd wilden verspelen, maakten we alle kajaks vast aan de begeleidende motorboot van Heinz, om zo in een lange stoet 'zwaan kleef aan' koers te zetten naar het diepere water. Eenmaal buiten de fjord op open water bleek er daar toch behoorlijk wat deining te staan en eerlijk gezegd zag ik het dan ook totaal niet zitten om met mijn 1,5 dag ervaring

in zo'n viskajak die onmeetbare oceaan op te varen. Eerste stop Nova Scotia! Rein heeft als kajakspecialist een schat aan ervaring en is bovendien voor de duvel niet bang. Hij speelt met zo'n bootje en stapte dan ook als eerste vanuit de motorboot in de kajak. Ik zag dat zo eens aan en ach... soms moet je nu eenmaal een drempeltje over. Toen ik eenmaal veilig en wel in mijn kajak zat, bleek het met die deining eigenlijk alleszins mee te vallen en waren mijn gedachten opeens weer bij het vangen van grote vissen. Omdat je in zo'n kajak heel laag bij het water zit en je als het ware de vis zo kunt pakken ,

lijkt het ook of de zee veel rustiger is , hoe gek dat ook moge klinken. Met een 12 lb Ugly Stik liet ik de eerste hele makreel met behulp van een goeie 250 gram lood naar de bodem zakken. Nadat ik in eerste veel aanbeten miste, ben ik met halve makrelen (flappers) gaan vissen op een haak 10/0 . We vingden een behoorlijk aantal lommen en Joris een hele mooie leng. Omdat we met diepvriesmakreel visten die -eenmaal ontdooid- erg zacht zijn, bond ik mijn makreel op met bindelastiek. Dat bindelastiek is vooral in landen waar je volledig afhankelijk bent van het ter plekke be-

Een leng van de open oceaan!



schikbare aas zondermeer een must om bij je te hebben.

ANKEREN

De filmploeg had wat mooie beelden verzameld, toen de cameraman zeeziek werd. Dat was nog niet zo vreemd, want er stond al met al toch een behoorlijke zee en als je dan de hele dag door zo'n zoeker moet kijken, gaat het vaak mis. Ik was zelf ook een beetje katterig geworden en koos er in de loop van de dag toch maar voor om met mijn kajak het wat rustiger water van de fjord op te zoeken.

Inmiddels had ik ontdekt hoe ik de kajak wat makkelijker op zijn plek kon houden. Bepaalde visstekken zijn niet meer dan een tiental vierkante meters groot en dan is het natuurlijk gemakkelijker als je je aas op de juiste plek kunt houden door je kajak te ankeren. Een spoel met 70/00 nylon bracht hulp. Met de lijn door

een oog op de voorplecht van de kajak gestoken en aan het andere eind van de lijn een grote steen, bleef ik boven zo'n 50 meter water prima liggen. Natuurlijk dien je dan wel een mes bij de hand houden, opdat je de 'ankerlijn' in geval van nood in één haal door kunt snijden.

SPECTACULAIR

Na die demonstratiedag op open water, die prima beelden opleverde, was alweer de vierde visdag aangebroken. We maakten het ons nu heel gemakkelijk, door een van de in de fjorden gelegen zalmkwekerijen op te zoeken. De voerpellets die niet worden opgegeten door de zalmen zakken door de mazen van de netten in de kooien en dus is er onder en rond die drijvende zalmkooien altijd heel veel 'wilde' vis aanwezig. Om allerlei redenen moeten sportvissers op minimaal 150 meter afstand buiten de kwekerijen blijven, maar ook op die

afstand bleek zich een vracht vis op te houden. Het was even een trucje om met name de grotere koolvissen en pollakken aan de schubben te komen, maar uiteindelijk ving we deze dag heel veel vissen van rond de 3 tot 4 kilo. En geloof me: vanuit zo'n kajak is het een genot om dergelijke vissen aan een licht stokje te drillen. Aan mijn 5 tot 15 grams spinhengel haakte ik er eentje 'vals' in zijn buik en ik kan jullie vertellen dat dat een heel gevecht opleverde. Joris heeft die spectaculaire dril helemaal op film staan, omdat wij beiden dachten dat dit een supervis zou zijn...

SCHEPNET

De laatste dag stond er behoorlijk wat wind en hoewel we eigenlijk naar buiten wilden om daar kans te maken op grote vis, waren we nu gedwongen om in de fjord te blijven. Maar ook dáár maak je weldegelijk kans op flinke vissen. Zo kreeg ik er



op licht materiaal een prachtige leng aan, die ik voorzichtig naar het oppervlak drilde. Een grote schim verscheen in het heldere water, zonder enige twijfel mijn zwaarste vis van de trip. Maar helaas, toen deze dikke leng langs mijn kajak lag en hem moest pakken, bleek hij toch niet zo goed vast te zitten en enigszins versuft koos hij langzaam weer het diepe water. Jammer! Het is dus zeker verstandig (hoewel je de meeste vis zo van het water kunt pakken) om een klein gafje of een kortstelig schepnet in de kajak mee te nemen...

DIT SMAAKT NAAR MEER!

Mijn eerste ervaring met deze kajakvisserij bleek, zo in die prachtige fjorden peddelend, zonder motor optimaal genietend van de stilte en compleet één met de natuur, werkelijk een schitterende ervaring. Wanneer je een grote vis haakt, brengt deze de kajak domweg in beweging, sleept het mini-vaartuig voort, of doet hem van koers veranderen. Veel directer kun je amper contact hebben met een vis.

Je kunt vanuit de kajak bodemvissen (al dan niet voor anker), maar je kunt natuurlijk ook heel goed trollen. Dat is minder spannend dan het klinkt, want aangezien zo'n slanke kajak gemakkelijk door het water snijdt, hoeft je nauwelijks te peddelen. Het is vaak meer een kwestie

van een beetje bijsturen en goed de hengeltop in de gaten houden... Ook hier in Nederland zie ik volop mogelijkheden om vanuit zo'n bootje te vissen. Voor de prijs hoeft je het niet te laten -ze zijn er al vanaf zo'n 700 Euro- en je kunt een kajak heel gemakkelijk mee nemen op het dak van de auto en in je eentje te water laten. Rein en Joris hebben mijn ogen doen openen voor deze manier van vissen en mij beslist enthousiast gemaakt. Maar dat gold eigenlijk voor iedereen die deze demonstraties bijwoonde, voor de diverse journalisten en zeker ook voor Heinz, de eigenaar van Nautnes Fiskevaer. Hij was werkelijk dolenthousiast over deze

manier van dobberen in en rond de fjorden, waardoor we met een vrijwel lege trailer terug naar Nederland vertrokken. Heinz wilde eigenlijk al onze zeven kajaks overnemen, maar Rein wilde nog een watervalletje pakken op de terugweg.

Wie in de Noorse fjorden wil kennis maken met het zeevissen vanuit een kajak kan daarvoor nu dus terecht in Nautnes Fiskevaer. En geloof me: tegen de tijd dat de eerste gasten met zo'n kajak willen vissen, heeft Heinz alle beschikbare kajakstekken in kaart gebracht en is hij zelf een expert. Het enthousiasme straalde er vanaf!

Op de terugweg naar de veerboot passeerden we inderdaad een woest stromende rivier met talrijke stroomversnellingen en watervallen. En dus stopten we daar, om Rein de kans te geven zijn wildwaterskills te demonstreren. Rein bestudeerde het water en moest nu toch toegeven dat hij best zenuwachtig was om deze snelstromende rivier met veel rotsen te 'bevechten'. Maar deze ervaren kajakker is voor de duvel niet bang en toonde ons zijn kunsten. Goed om te weten dat zo'n ding bijna niet kapot kan en je er gewoon mee op de rotsen kunt knallen. Dat geeft weer een extra veilig gevoel als ikzelf opnieuw in een kajak ga zitten. Achter de zeebaars aan, of achter de zeeforel, of...

Kees Westdorp

Je voelt je beslist wat nietig in zo'n notendopje...

NADERE INFORMATIE

De 'digitale' toeroperator www.visreis.nl van Joris Nieuwenhoff mag worden beschouwd als één van de pioniers op het gebied van avontuurlijk vissen vanuit kajaks. Al ruim voor in onze Lage Landen het kajakvissen bijna een hype werd, bood visreis.nl al kajakreizen naar diverse (exotische) bestemmingen



aan. Inmiddels heeft Joris ook het Noorse visparadijs Nautnes Fiskevaer in zijn programma opgenomen en wie in de voetsporen (of eigenlijk het kielzog...) van Kees, Joris en Rein wil treden, kan voor alle informatie terecht op www.visreis.nl

Op het gebied van kajakdemonstraties etc. werkt Joris nauw samen met www.viskajakken.nl

De in deze reportage beschreven kajakmodellen worden door dit bedrijf geleverd en een kijkje op de website www.viskajakken.nl is dan ook beslist de moeite waard.