

SALSTRAUMEN VROUWEN

WOMEN ONLY WEEK IN NOORWEGEN

Tekst & foto's: Nathalie van den Berg

Eind augustus vertrokken er tien vrouwen richting het Hoge Noorden. Hun eindbestemming: Saltstraumen Brygge in Noorwegen. Hun wens: vissen vangen op nieuw terrein! Een week op avontuur, enkel in vrouwelijk gezelschap, dat is iets wat nog nooit eerder is gedaan en we stonden te trappelen.

fishing  nathalie



We stonden te trappelen!



Hier in het Hoge Noorden moest het gaan gebeuren.



Kolkende watermassa...

de stromingen een makkelijk slachtoffer en heerlijk hapje voor ze zijn. Hier in- en naast de Saltstraumen is het dus onderwater altijd een groot feest voor deze grotere rovers en dan hebben we het vooral over koolvis en kabeljauw. Wat wil een visser nog meer? Nou, tel daar ook bij op dat het behoorlijk beschut ligt in een fjord, dus zelfs als het weer slecht is kan je altijd je boot wel ergens neerleggen om toch van je vangdrang af te kunnen komen. De hele omgeving daar is om stil van te worden. Het idee dat je eerst over 500 meter diepte vaart en dan plof, ineens een plateau van 20 meter (on)diepte treft, echt, dat soort gigantische verschillen onderwater zijn toch ongekend? Voor ons in ieder geval wel!

Ook voor mij was deze locatie helemaal gloednieuw en in de rol van reisleader was het voor mij misschien nog wel het spannendst van allemaal... Ik had maar één doel deze week en dat was om ervoor te zorgen

Saltstraumen, wat maakt het voor zeevissers zo'n geliefde plek? 's Werelds grootste en hardst stromende getijdenstroom. Dat is wat je op deze locatie voor je neus hebt liggen en je weet werkelijk niet wat je ziet als je daar arriveert. Je hebt de grote en de kleine Straumen, beide om de hoek. En met het opkomen en het afgaan wordt hier telkens zo'n gigantische bak met water door deze vernauwingen gedrukt dat het water op deze plekken wel een jacuzzi lijkt! Een kolkende massa zeewater dat door het getij continu door deze Straumen danst. Het aanbeeld ervan is adembenemend, indrukwekkend en geeft je een heel klein en nederig gevoel. Wat een natuurkracht! Iedere visser weet dat de roofvissen zich vooral graag ophouden op plekken met obstakels,

diepteverschillen, juist op plekken waar stromingen zijn. Daar liggen ze te wachten op kleinere vis die door



Voor mij misschien nog wel het spannendst van allemaal...



Gewoon lekker vissen, elke dag weer!

Bianca: "Wauw! Echt een reis die ik nooit vergeet!"

dat elke dame het naar haar zin had en dat alles soepel zou verlopen! Wie zijn deze vrouwen die dit avontuur zijn aangegaan? Wat is het dat ze naar de Saltstraumen bracht en hoe hebben ze het ervaren?

BIANCA VALK (AKA 'VISMEID')

Deze pittige meid was aangesloten bij vriendinnen Sonja en de 'andere Bianca'. Met z'n drietjes hadden ze zich opgegeven voor deze reis. Ze deelden deze week een appartement en een boot met elkaar en wat hebben deze vriendinnen een onvergetelijke week gehad.

VisMeid vist sinds 2021 en dat is dus nog helemaal niet lang maar ze is ondertussen volledig verslingerd aan het roofvissen. De snoek heeft haar voorkeur en met een pr van 121 cm zit ze er lekker in! In Noorwegen heeft ze van de groep de meeste soorten gevangen. Wat heeft zij veel geleerd! Niet lullen maar poetsen: FG knot? Check! Vis fileren? Check! Ontzag voor de natuur? Check!

MARJAN IMANSE

Geboren en getogen 'Kattukse' en heeft het zout in haar bloed. Haar hele leven speelt zich af aan of op 't zeetje'. Vroeger ging Marjan tijdens schoolvakanties al mee met ome Jaap op de kotter. Ze was het enige meisje dat mee mocht en ze werkte net zo hard (misschien wel harder) dan de kerels aan boord. Haar man is zijn hele leven al een strandvisser en in de coronaperiode is Marjan een keer met hem meegegaan. Tsjja, direct verslaafd dus! Marjan is met pensioen maar is nog vaak in de hengelsportzaak 'Ons Stekkie' te vinden. Een familiebedrijf waar ze lang heeft gewerkt en waar haar hart ligt. Verder houdt ze zich ook bezig met vrijwilligerswerk en is ze dé haring-oma op de toeristenmarkt in Katwijk. Het idee om alleen met vrouwen op visreis te gaan is wat haar naar de Saltstraumen heeft gebracht. Mannen

zijn schatten maar weten het vaak beter (denken ze). Marjan leek het heel relaxed vertoeven tussen de vrouwen. Haar doel was helder. Ze wilde 'grote vissen' vangen en van welk merk, dat maakte haar niet uit! En dat is haar gelukt! Ze had de grootste koolvis van de week, 96 cm. Op licht materiaal, wat een sport en wat stond zij te genieten!

SONJA VAN DER KOOIJANSEN

Sonja is een echte levensgenieter die zelf heel vaak met haar boot en lieve man te vinden is op het water. Het zoete en dan op de roofvis. Trolen op de rivieren, hapje en drankje mee, voor Sonja de beste manier om haar vrije tijd te besteden. Ze doet veel werk voor Sportvisserij Oost-Nederland. Zo heeft ze laatst De Nederlandse Rivierdagen mede



VisMeid aan het fileren.

georganiseerd. Ze zet zich vaak in voor anderen, zo is ze. Deze reis naar Noorwegen was ook echt een cadeau aan haar zelf: Met vriendinnen, dit

Marjan: "Iedereen gunde het elkaar"



Marjan met grootste koolvis.



Sonja met haar mooiste vangst.

samen beleven en er gewoon 100% voor gaan! Ze is een waanzinnig goede visser en ook een waanzinnig goede kapitein!

BIANCA VAN DER KOLK

Toen ik haar vroeg wat de reden was dat ze zichzelf deze reis gunde en wat haar doel was, antwoordde ze: "Ik ben geen adrenaline-junkie maar soms moet je jezelf wel uitdagen. Want alleen vissen doe ik niet, ik vis eigenlijk altijd met m'n vriend. En ik weet niet of ik echt een doel had behalve vis te vangen. De verwachting werd al wel snel grote vis, al was dat niet per se waar ik op hoopte. Misschien was het doel wel het grote avontuur." Achteraf gezien, wat is je het meest bij gebleven? "Ik snap dat 'alles' een beetje algemeen antwoord is, maar dit is echt een trip om nooit meer te vergeten. Wat het voor mij wel speciaal maakte was de laatste dag: Niemand had nog een heilbot gevangen en het plan was om weer terug te gaan naar de topstek van de aantallen, en daar lag ook Baby Halibut Bay, daar konden we ook nog wel even proberen. Ik ving daar, op de laatste dag, mijn eerste heilbot! Mijn molen ging stuk dus we hebben hem, als team, met de hand binnengehaald. Dat maakte het avontuur wel compleet! Wat helemaal een extraatje was, was dat bleek dat ik de grootste gevangen had en ik daar ook nog een prijs mee had gewonnen."

SASKIA

Saskia is de meest authentieke visserende vrouw die ik ken. Neemt geen blad voor de mond en lost alles op. Ze lijkt nergens bang voor en heeft een heerlijk portie humor. Deze vooral vliegvisserende dame komt uit de Kwakel en vindt het te gek op in de avonden door de polder te trekken, met hengel uiteraard! Ze was een van de eerste die zich aanmeldde voor deze reis. Bam, gewoon doen, je leeft maar één keer! Dat is Saskia. En al was dit voor haar ook de eerste keer op zee, ik heb haar echt niks hoeven uit te leggen. Ze genoot van elke vis die ze ving, maar de kracht van de koolvis maakte dat haar favoriet. Weet je waar ze ook zo van genoot? Van het varen! Saskia was happy in de rol van schipper. Ze groeide met de dag en wat stond Saltstraumen haar goed!

JET VAN DEN BERG

Een mooie afsluiter van haar 75ste jaar, zei ze zelf en ze wilde altijd al een keer vissen in Noorwegen! Als dochter ben ik echt zo trots op haar. Het was keihard werken met zwaardermateriaal en het waren lange dagen op zee, maar wat heeft ze onwils lekker gevist! Wat een mooi



Genieten op je 75ste!



De paternosterkabeljauw van Alma.

idee is het toch, dat je op je 75ste nog steeds zo kan genieten van je passie en doet waar je gelukkig van wordt!

ALMA

Een zelfstandige en sterke dame uit Groningen die ook echt van het zoute is. Haar gelukkigste momenten beleeft ze op de Waddenzee, met haar geliefde, op hun boot. Samen die vrijheid pakken op het water, een zeebaars vangen en die dan 's avonds op de boot lekker oppeuzelen met een goed glas wijn. Dat is ultiem, dat is Alma. Met al flink wat bootervaring, maar dus ook qua stromingen en getijden, ging ze mee naar Noorwegen met een geweldig mooie instelling: namelijk gewoon keihard genieten en dikke vissen vangen. Ik stond bij Alma op de boot toen we op aasvis zaten te vissen met paternosters. Krijgt ze me daar toch ineens een beuk op haar hengel en die gaat me toch direct een partij krom! Na een dril van eh, voor ons gevoel uren, komt daar een meter+kabeljauw naar boven! De ontlading, de blik in Alma's ogen toen ze haar bijzondere vangst aan boord had... Dat moment, zo te gek, zo puur: geweldig!

HENDRIKJE SIKMA

Hendrikje kennen we van deze rubriek 'Beetvrouw' en is ook altijd al gek geweest op vissen. Haar core visserij is feedervissen en ze doet dat elk weekend. Is het niet in wedstrijdvorm dan gewoon voor de fun, maar ze is er heerlijk druk mee! Door omstandigheden is ze al heel lang

niet op vakantie geweest en dit kwam voor haar op het perfecte moment. Naar het mooie Noorwegen, daar droomde ze van! En dan ook nog daar elke dag mogen vissen. Haar doel was om volledig buiten haar comfortzone te gaan, om een keer het robuuste zeevissen te ervaren en hopelijk een heilbot te mogen vangen. Ik kan jullie vertellen dat ze al haar doelen heeft behaald en Noorwegen in hart heeft gesloten!

JANNEKE DERCKSEN

Aan het eind van de week gingen we uiteten met z'n allen en hadden we een prijsuitreiking. Janneke kreeg van mij de prijs van de grootste lachebek

van de week. Wat heb ik haar zien stralen en keihard horen lachen! Een echte gangmaker is deze leukerd uit het Gooi. Haar vader heeft haar het vissen geleerd toen ze een klein meisje was en op haar 37ste is ze nu nog steeds helemaal in haar nopjes als ze met een hengel in de hand naar een dobber kan staren. Deze manier vissen in Noorwegen, op deze plek, was ook voor haar helemaal nieuw maar wat had ze zich goed voorbereid zeg! Knopen, montages, ze kon het allemaal en ze deed het allemaal. Ik vond dat zo tof om te zien. Serieus, ze ging van voortjes met de vaste stok naar dikke kabeljauwen en beresterke koolvissen.



Bianca met haar heilbot.



Saskia met een dikke koolvis; je leeft maar één keer!



Van feedervissen naar zeevissen.



Kromme hengels in overvloed.



Lachebek Janneke.

Dat is toch goud! Tranen in haar ogen toen ze de eerste zeearenden zag en stuiterballen van geluk met haar eerste koolvis. Elke vis prachtig. Janneke is een fanatieke visser met een geweldig mooi hart.

EEN LACH EN EEN TRAAN

Deze week is voor ons allemaal een onvergetelijk avontuur geweest! We hebben allemaal mooie vissen

gevangen, we hebben nieuwe (blijvende) vriendschappen gemaakt, we hebben bruinvissen en zeearenden gezien, we hebben keihard gelachen, hier en daar ook een traan laten vallen en het was allemaal helemaal goed. We hebben ons als vissers naar een nog hoger niveau getild: op naar de Women Only Week in 2024! ■

Janneke: "Wat ik in deze week allemaal geleerd heb en heb meegemaakt, is met geen pen te beschrijven"

WOMEN ONLY WEEK 2024

Wil je volgend jaar september ook zo'n onvergetelijk avontuur beleven, lekker zonder mannen? Kijk dan voor meer info op: www.visreis.nl/women-only-norway



Dit zijn de mooiste dagen...



Bankzitters.