



THUIS IN DE JUNGLE

OP JACHT NAAR PEACOCK BASS

Tekst: John Smit. Foto's: John Smit, Ruud van Boheemen, Michael Graham.

Meer dan de helft van het nog resterende regenwoud van de planeet ligt in het Amazonegebied. Er is een keer becijferd dat Nederland er maar liefst 160 keer in past qua oppervlakte. Er komen meer dan een half miljoen planten voor - oftewel twee derde van alle plantensoorten ter wereld - maar ook ontzettend veel diersoorten. 2.200 daarvan zijn vissoorten - en het gebied is dan ook een droom voor elke avontuurlijke sportvisser. John Smit hoorde de lokroep en trok naar Brazilië om er op een van de kleurrijkste vissen ter wereld te vangen: de pauwbaars, beter bekend als peacock bass.



Eén van de kleurrijkste vissen van de planeet!

Peacock bass heeft zijn naam niet gestolen: het zijn kleurrijke en daarvoor ook zeer fotogenieke vissen. Daarnaast staan ze bekend om hun kracht, snelheid en agressie. Het is simpelweg leuk en vooral spannend om op peacock te vissen. Je vist namelijk met diverse soorten kunst-aas, met relatief licht materiaal en over niet al te grote afstanden. De aanbeten komen daardoor echt keihard door, en niet zelden schrik je van de kracht en snelheid die deze dieren kunnen ontwikkelen. Bij veel vissers staat deze vissoort dan ook hoog op de verlanglijst!

Deze prachtige vissoort komt in een groot deel van Zuid-Amerika voor, en na uitzettingen tegenwoordig ook in Florida. In Zuid-Amerika zwemmen ze rond in het zogenaamde 'Amazonegebied'. En ook al kunnen we dat gigantische gebied met één naam aanduiden, toch zijn er wel degelijk zeer grote verschillen van plek tot plek voor wat betreft de manier van vissen en het type peacock bass dat er voorkomt. Op dit moment zijn er zestien verschillende soorten peacock bass geïdentificeerd, die allemaal hun eigen leefgebied in de Amazone hebben.



Cichla temensis kan verschillende patronen aannemen.

In het overzicht kun je dit terugzien, en je ziet ook dat ze allemaal een andere 'beschildering' hebben. Want zo mag je het wel noemen; het zijn gewoonweg schilderijtjes deze vissen! In het gebied waar dit artikel over gaat, de Rio Negro in Brazilië, komen drie soorten peacock bass voor, te weten *Cichla temensis* (de soort met de drie zwarte strepen of witte spikkels), *Cichla orinocensis* (vlinder peacock bass) en *Cichla monoculus* ('popoca' peacock bass). *Cichla* is, je raadt het al, de Latijnse naam voor peacock bass. *Cichla temensis* heeft bijzondere eigenschappen. Niet alleen kan deze variant groot worden (tot over de 20 pond, en dan is hij ongeveer 90cm lang!), maar hij kan ook zijn kleurenpatroon veranderen. De drie zwarte strepen vervagen en dan komen de witte spikkels naar voren, of andersom. Waarom dat gebeurt en op welke momenten is nog onbekend, maar je praat hier dus over dezelfde ondersoort. En als je er veel vangt, en dat gebeurt in dit gebied, dan zie je die patronen soms door elkaar lopen op dezelfde vis!

DE REIS

En dan vertrekken we richting Brazilië! Ruud en ik hebben ons goed voorbereid en alle materialen zorgvuldig ingepakt in de koffers. We reizen beiden met reishengels, zodat we geen hengelkoker meer hoeven te gebruiken en alles netjes in de koffer kan. Dit verlaagt ook weer de kans op te laat aankomen van bagage op de eindbestemming. We vliegen van Amsterdam rich-

ting Sao Paulo in Brazilië, waarna we overstappen op de vlucht naar Manaus. Onze vlucht is vertraagd en dat maakt dat we de aansluiting anders moeten regelen. Maar met wat hulp van KLM wordt dit allemaal netjes geregeld en na een overnachting in Sao Paulo komen we de volgende dag alsnog op tijd aan in Manaus. We zitten dan al op de rand van de Amazone en het blijft toch altijd weer mooi om het verschil in manier van leven, klimaat en cultuur te ondergaan. Ik vind het er altijd heerlijk en ervaar de sfeer als een warme douche (ook letterlijk). Even weg uit die drukke Hollandse natte koude omgeving! Die avond ontmoeten we de rest van de groep en eten we samen in Manaus. 's Avonds in het hotel pakken we onze koffer uit en stoppen alles in een zachte tas. Het gewicht dat we mogen meenemen in het watervliegtuig is namelijk beperkt.

De volgende ochtend worden we naar het lokale vliegveld gereden en staat het watervliegtuig al klaar. Inderdaad, een vliegtuig dat zowel vanaf land als vanaf water kan stijgen en landen! Na wat formaliteiten en de weegschaal mogen we aan boord en stijgen we op. Bijna direct zitten we boven de Rio Negro en de bossen. We zien hoe eindeloos groot het Amazonegebied is: ruim een uur vliegen we over niets anders dan oerwoud. Als we in de buurt van ons verblijf komen, vliegen we laag over het water om daarna ongeveer naast de houseboat te landen, spectaculair!



De zestien bekende soorten peacock bass.



Van meet af aan krijgen we aanbeet na aanbeet. Niet alles is groot natuurlijk maar wat genieten we van de drils!

We worden welkom geheten door Steve Townson. De spullen worden aan boord gebracht en iedereen krijgt zijn eigen kamer toegewezen.

Zijn eigen kamer? Ja, inderdaad, zijn eigen kamer! Dit moet echt even toegelicht worden. We verblijven dus in een zogenaamde 'houseboat': een mini-cruiseschip midden in de jungle, waaraan je visboot is vastgebonden. Je zit dus letterlijk tussen de vis in je hotelboot. Je slaapt niet in een hangmat of in een tentje, maar gewoon lekker in je eigen bed, lekker koel door de airco, zodat je iedere dag uitgerust weer opstaat. De houseboat is van alle luxe voorzien. Drie verdiepingen, eetzaal met airco, terras bovenop en iedereen dus zijn eigen



Vanuit het vliegtuig zien we dit fantastische en zeer visrijke rivierensysteem.

privé kamer met eigen badkamer, met toilet en douche! Alles wordt voor je geregeld. Ontbijt, lunch, diner, drinken. De was wordt gedaan. Fantastisch. En dat terwijl je diep in de Amazone zit en de ara's, papegaaien, zoetwaterdolfijnen etc. om je heen vliegen en zwemmen. Echt, het enige wat je zelf nog moet doen is vis vangen. Laten we daar nu net voor gekomen zijn! En na de lunch gaan we dat gelijk doen!

NON-STOP ACTIE

Het gebied van de Rio Negro waar we vissen is een wijdvertakt watersysteem met allemaal zijarmen, geulen, zandbanken en lagunes. Eindeloos veel water dus, en eindeloos veel stekken. We stappen vanaf de houseboat in de visboot en varen onder leiding van de gids naar het gebied. Terwijl we lekker in ons stoeltje zitten, nemen we de prachtige omgeving in ons op.



Het watervliegtuig landt pal naast ons drijvende hotel – veel comfortabeler dan dit wordt het niet!



Echte schilderijtjes zijn het - ongelooflijk gewoon.

Al op de eerste stek is het snel bingo. De eerste peacocks melden zich en we hebben er veel schik van. Er zit overal vis en we krijgen continu beet. Voor Ruud is het de eerste keer in de Amazone; hij kijkt zijn ogen uit en is stomverbaasd hoe sterk zelfs kleine peacocks zijn. De topwater aanbeten zijn echt spectaculair. 'BOOOOOOMMMMM!!', zoals Steve altijd zegt. Ik vis met kunstaas dat net onder de oppervlakte loopt. Nadat mijn hengel bijna uit mijn hand gerukt werd bij een aanbeet en ik een woeste dril heb doorstaan, land ik de eerste grote vis: dertien pond en ruim zeventig centimeter

lang! Een schitterend dier, en een voorbeeld voor veel meer dat nog komen gaat. We vangen deze eerste middag al enkele tientallen peacocks, en ook wolffish en dogfish. Het is een perfecte start en 's avonds bij het diner is iedereen al superenthousiast.

De volgende ochtend staan we vroeg op (want dat doe je in de tropen) en na een heerlijk ontbijt is iedereen erop gebrand om snel te gaan vissen. Al snel zijn we aan het werpen, en ook deze keer blijft de vis maar komen. Peacock na peacock wordt gevangen en we zien eigenlijk alleen midden op de dag een terugval, als

de zon op het hoogste punt staat. Daarbuiten is het voortdurend feest. Wat ook heel leuk is, zijn de zoetwaterdolfijnen. Die zitten werkelijk overal. Er zijn twee soorten, de roze dolfin en eentje met een rugvinnetje. Ze zijn er allebei, en ze zijn slim! Ze volgen onze bootjes op afstand en als we beet hebben komen ze in actie. Dan proberen ze de peacock te grazen te nemen! Dat is spectaculair natuurlijk, maar het is ook wel irritant als je vis gegrepen wordt. Daarom zetten we de peacocks voorzichtig tussen de takken terug, waar de dolfinen moeilijker kunnen komen.



Zorg voor stevig materiaal want deze vissoort doet niet kinderachtig aan de haak.

In dit gebied aast de peacock op relatief klein kunstaas, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Cano Bocon in Colombia, waar groot kunstaas juist beter werkt. Het kunstaas moet snel gevist kunnen worden en je moet elke waterlaag kunnen bevissen (top/midden/bodem). Neem verschillende kleurstellingen mee, want de voorkeur van de vis kan per dag verschillen. De Savage Gear Deviator Swim 12,5cm en de Savage Gear Freestyler 110 samen met de Berkley Dex Mullet Walker 12cm waren hier voor mij de favorieten. En natuurlijk heb je ook de onverslaanbare Stevie Stinger jigs nodig: jigheads opgebonden met diverse veren patronen die echte peacockmagneten bleken te zijn! Alles moet (!) uitgerust zijn met 4x haken of dreggen, en ook moet het kunstaas wire-thru zijn. Deze vissen zijn zo sterk; alles wat lichter is gaat stuk.

Qua materiaal adviseer ik medium-heavy materiaal: korte hengels (200-220cm) met daarop een molen of baitcaster die is opgespoeld met een gevlochten lijn met een trekkracht van 40-50lb. Een leader van 50lb fluorocarbon en een ijzersterke verbinding naar het kunstaas (wartel of splitring) maken het plaatje af. Zelf viste ik met Savage Gear SG4 Fast Game 30-80gr hengels, een PENN Authority 4500HS en een PENN Slammer 4500HS molen, respectievelijk opgespoeld met Berkley Sick braid 58lb en Spiderwire Dura Braid 50lb.



De grootste vis van onze trip: een weergaloos mooi getekend exemplaar van maar liefst 18 pond.

VERSLAVEND

We bewegen ons met de boot door de jungle en af en toe moeten we flink duwen en trekken om door de takken heen in de volgende lagune te geraken. Het water staat behoorlijk laag door de droogte en dat maakt het nog moeilijker door-dringbaar. Maar dat is uiteraard ook weer onderdeel van het avontuur. Ook zien we daardoor veel woudbewoners: vogels, kaaimannen, diverse soorten insecten, apen. Het zit er allemaal en we genieten! De hoeveelheid vis is fantastisch. Ruud krijgt ook steeds meer de slag te pakken en vangt vis na vis. Ook hij vangt diverse grotere exempla-

ren boven de tien pond. Wat een feest! Wat met name bloedstollend spannend blijft, zijn de topwater-aanbeten, net als de volgers, vaak grotere vissen, tot vlak bij de boot. Hartverzakking harde aanbeten en gierende slippen, terwijl je wanhopig probeert de vis uit de takken te houden – dit spelletje is onwaarschijnlijk verslavend.

Het is deze week erg warm en dat heeft wel impact als je de hele tijd kunstaas staat te werpen. We drinken veel water en cola en nemen het er wat van tijdens de lunch. We doen een tukje in de hangmat terwijl de gids een kampvuurtje maakt



Een heerlijke strand-BBQ op de oevers van de rivier.



Dit zijn de takken waaruit je de hard vechtende peacocks moet zien te houden tijdens de dril.



Grote peacock bass is niet alleen een lust voor het oog, maar ook een zeer geduchte tegenstander.



Door de lage waterstand viel het soms niet mee om bij de stekken te komen, maar met wat geworstel lukte het wel!

waarop hij de 'strand-BBQ-lunch' klaarmaakt, met daarbij vers gesneden groenten en fruit. Man, wat is dat lekker! Een heerlijke verse hartige hap middenin de Amazone. Life is good! En dat tafereel herhaalt zich 's avonds. Met een drankje kijken we vanaf de houseboat iedere avond naar adembenemende zonsondergangen, gaan daarna lekker douchen en vervolgens met elkaar aan tafel voor het heerlijke diner en de mooie verhalen van die dag. Daarna vallen de oogjes al snel dicht en gaat iedereen

slapen. Een zalig ritme natuurlijk, waar je snel aan went. De week snelt op deze manier aan ons voorbij. Iedere dag vissen we op andere stukken, want terwijl wij slapen verplaatst de crew de houseboat naar nieuwe gebieden. Dat houdt het spannend. Aan het einde van een paar dagen hebben Ruud en ik ook geprobeerd meerval te vangen. Die zouden er moeten zitten: redtail, piraiba en jau. Door de lage waterstand in de Amazone dit jaar waren er echter maar een beperkt aantal diepere stekken geschikt, en die

zaten ook nog vol met piranha's. Dat maakte het bij daglicht bodemvissen er eigenlijk onmogelijk. Mogelijk kon je er 's nachts op meerval vissen, maar dat hebben we niet geprobeerd. De visserij op peacock was namelijk simpelweg te goed, en we wilden al onze tijd daar in steken!

AAN ALLE MOOIE LIEDJES...

komt een eind natuurlijk, en na een klein weekje vissen was het tijd om de eindbalans op te maken. Hoe goed was dat peacock vissen precies? We hebben de tel niet exact bijgehouden maar we schatten in dat Ruud en ik in die 6,5 dag vissen meer dan 250 (!) peacocks in de boot hebben gehad. Daaronder waren meerdere exemplaren van boven de tien pond! Ook de andere leden van onze groep ving de pannenen van het dak. Michael Graham uit de USA ving een bak van een vis. Steve Townson en zijn vismaat ving nog veel meer dan wij, en ook grotere vissen tot achttien pond. Ervaring speelt dus duidelijk een rol, maar je begrijpt: je hoort ons niet klagen bij zo veel vis! Daarnaast hadden we ook een aantal andere soorten, waaronder wolffish, dogfish

Terwijl wij relaxen vaart de kapitein ons naar een nieuwe zone om te bevissen. De bootjes nemen we gewoon op sleeptouw!



en piranha. Ruud ving zelfs een redelijk unieke Oscar fish!

We beleefden dus een superweek, wat volgens Steve de standaard is in dit gebied. Voeg daaraan toe het goede gezelschap op een comfortabele boot in een prachtige omgeving – en je weet dat wij meer dan tevreden waren! De week vloog dus voorbij en voor we het wisten meerde onze boot aan in het plaatsje Barcelos, vanwaar we naar Manaus terugvlogen en dan weer naar huis. ‘Huis’ betekende in dit geval: de USA, Colombia, Portugal en Nederland, want we hadden een mooie internationale groep. Ruud en ik vlogen via Rio de Janeiro terug naar Nederland en omdat we een lange overstap hadden in Rio konden we ook nog even peacocks kijken op het strand van de Copacabana en de Suikerbroodberg bezoeken. Een mooi dagje om



Een heuse Oscar-vis! Dit is beslist een soort die nog maar heel weinig Nederlanders gevangen hebben.

even bij te komen van alle indrukken deze week en ons mentaal voor te bereiden op het koude en natte Nederland. ■

Visreis.nl organiseert in januari 2025 een groepsreis naar deze fantastische bestemming; peacock bass houseboat fishing! Meld je aan en ga mee! Dit kan via het volgende email adres info@visreis.nl of bezoek de website voor meer info en meld je daar aan: www.visreis.nl/peacock-brazilie Het aantal deelnemers is beperkt tot 7



De huisboot is van alle gemakken voorzien.

The wildlife hier is gewoon verbluffend.

