

MONGOLIË

HISTORIE, RUIMTE EN DE ILLUUSTERE TAIMEN!

Tekst: John Smit - Foto's: John Smit & Henk Kippersluis



Mongolië. Het land met de laagste bevolkingsdichtheid ter wereld. Het land met een rijke historie en sterke cultuur. Het land van de eindeloze ruimte en vergezichten. Maar voor ons vissers vooral het land waar je de illustere en begeerde “Hucho taimen” kunt vangen, de grootste zalmensoort ter wereld! En als dan de kans zich voordoet om op een volledig nieuw ontwikkelde plek, aan de Egg rivier, een nieuwe bestemming te kunnen gaan ontdekken waar volop taimen te vangen zou moeten zijn dan laten we die kans niet lopen. En dus togen Henk en ik eind vorig jaar daar naartoe. Op zoek naar taimen!

Wildernis, ongerept en met een grote kans op de illustere taimen!



De kaart van Mongolië.

Mongolië is een groot land in Centraal Azië, ingeklemd tussen China en Rusland. Maar hoe groot dan? Groter dan alle landen in west Europa bij elkaar opgeteld! En in dat grote land wonen dan slechts 3,5 miljoen mensen waarvan ongeveer 1,5 miljoen in de hoofdstad Ulaanbataar. Het is daarmee het meest dunbevolkte land ter wereld. Mongolië heeft een heel rijke historie en is één van de machtigste landen ter wereld geweest in de 15de en 16de eeuw. Dit allemaal onder leiding van Dzjengis Khan die ongeveer de hele wereld heeft veroverd! Die trots voel je vandaag de dag nog steeds en veel in Mongolië is opgedragen aan, en vernoemd naar, deze leider.

De Mongolen spreken hun eigen taal, het Mongools, en zijn van oudsher een nomadisch volk. Ruimte genoeg immers en dat zie je wanneer je het land doorreist. Nog steeds leven hele families in de traditionele tenten, de "ger", en leven ze van de opbrengsten van het hoeden van vee. Het zijn heel vriendelijke en gastvrije mensen die geleerd hebben te leven in een land met een landklimaat; hete zomers en IJskoude winters. Qua natuur is het land ook heel bijzonder. In het westen heel bergachtig (Altaj gebergte), in het noorden onderdeel van de Siberische hoogvlakte, in het oosten veel bossen grenzend aan China en in het zuiden de bekende Gobi woestijn. In dit land stromen diverse rivieren uit grote meren en uit de bergen die rijk zijn aan vis waaronder ook de taimen. En in één van die rivieren gaan we vissen!

Dzjengis Khan, de grote veroveraar!



En zo vertrekken Henk en ik op reis. Maar niet nadat we ons natuurlijk goed hebben voorbereid en ingelezen op Mongolië en de visserij op taimen. Henk en ik zijn spinvisseren en dat materiaal hebben we dan ook ingepakt. Ook omdat de locatie zo nieuw is dat we denken dat we op die manier de meeste kans maken om te checken of de taimen er echt zit. We hebben maar een paar visdagen in deze piloottrip en hiermee kan je net wat sneller stekken en waterlagen uitvissen. Het materiaal dat we meenemen laat zich het best omschrijven als medium-heavy tot heavy snoekmateriaal. Hengels tot 80 gram werpgewicht, molens in de 5000 series, 40lb lijnen en een uitgebreide verzameling kunstaas waarmee we alle waterlagen kunnen raken, met diverse soorten actie en kleuren. Daarnaast hebben we een aantal oppervlakte aasjes laten maken, imitaties van muis en rat, omdat de taimen erom bekend staat knaagdieren van de oppervlakte te grijpen. En natuurlijk waadbroek en -schoenen en warme waterdichte kleding. We gaan in september en dat is daar al volop herfst met kans op koud weer.

DE REIS EN AANKOMST

We rijden met de auto naar Frankfurt waar we overnachten in een van de airport hotels. Heerlijk om de trip zo relaxed te beginnen met

een Duits biertje! De vlucht is de volgende dag in de middag dus we kunnen lekker ontbijten en gaan daarna met de shuttle naar de luchthaven. We vliegen rechtstreeks(!) naar Ulaanbaatar en die vlucht is maar 8 uur. Dat valt dus reuze mee. Wij hebben helemaal geluk; het vliegtuig is nagenoeg leeg en dus kunnen we languit liggen en een beetje uitrusten, prima!

We landen in de ochtend op Ulaanbaatar en worden opgewacht door Davaa, onze lokale contact persoon. Ik heb met hem al veel contact gehad in de voorbereiding en het is leuk om elkaar nu eindelijk te ontmoeten. De koffers zijn gelukkig ook aangekomen en na een kort bezoek aan het kantoor van Davaa en uitleg over zijn organisatie brengt hij ons naar het hotel in het centrum van Ulaanbaatar. Het is een prachtig modern hotel direct naast Dzjengis Khan square, verder in het centrum is niet mogelijk! We spreken af dat wij even opruimen en dat we daarna een aantal culturele uitstapjes maken in Ulaanbaatar en omgeving; die kans willen we niet laten lopen voordat we morgen de reis naar het noordwesten gaan maken richting de lodge en de rivier!

De eerste stop is bij een aantal kloosters. In Mongolië is het boeddhisme het grootste geloof en in de prachtig vormgegeven en gekleurde



Taimen aasjes bij uitstek, hier kregen we de meeste beten op.



Onze gids, Davaa, hospitaliteit en lokale kennis is hem op het lijf geschreven.



Prachtige cultuur, kloosters en bezienswaardigheden in Ulaanbaatar.



De gebedsrollen, ik heb iets gewenst met taimen, zal het uitkomen?

kloosters leven de monniken die dit geloof dagelijks praktiseren. Het is fantastisch om dit te zien en ons tussen de monniken te bewegen die hun gebeden zingen. In een keer van West Europa in de cultuur van Mongolië; het contrast kan nauwelijks groter zijn. En ook dit maakt dit soort vistrips zo bijzonder, deze prachtige ervaringen! We maken een aantal foto's, lopen langs de gebedsrollen (ik heb iets met taimen gewenst) en gaan daarna door richting de "free market", een enorme open markt waar werkelijk alles te koop is. Hier genieten we van met name de typisch Mongoolse artikelen zoals de fraai vormgegeven zadels voor de Mongoolse paarden en de bijbehorende kleurrijke kleding en laarzen. Het is prachtig.

En dan gaan we naar de plek waar Dzjengis Khan de ultieme eer is bewezen; de plek waar een ENORM standbeeld voor hem is opgericht. En met enorm bedoel ik ook enorm; zo hoog als een flatgebouw en volledig van roestvrijstaal! Onderweg spelen we nog wat met roofvogels maar al snel doemt het standbeeld in de verte op en vergapen we ons aan dit monument. Binnen in het standbeeld is een museum en het restaurant waar we lunchen. We kunnen met de trappen naar boven om van het uitzicht te genieten. En nadat we al de hele dag al zijn aangestaard (we steken nogal

groot af bij de locals) wil een groep Koreaanse dames graag met deze grote kerels op de foto; het resultaat is een hilarisch plaatje bovenop het standbeeld.

Het was een fantastische eerste dag. Echt de moeite waard om zo te beginnen en meer te zien van de bevolking, cultuur en historie. Henk en ik hebben ervan genoten en we bedanken Davaa voor de mooie dag, maar nu is het wel tijd om terug te gaan naar het hotel en uit te rusten. Morgen hebben we een lange auto-

reis naar de lodge in het noorden. En daar hebben we drie dagen om de omgeving te verkennen en te zien of we de taimen kunnen vinden. We dromen die nacht van alle indrukken en zijn voor de wekker al wakker om op pad te gaan.

RICHTING DE LODGE

De volgende ochtend vertrekken we vroeg en verlaten we Ulaanbaatar. Al snel verdwijnen de huizen en wordt het landschap weidser, mooier, indrukwekkender. We zien overal de bekende tenten met daar-



Prachtige roofvogels, een cultureel onderdeel van Mongolië.



In Mongolië brengen wolven geluk, wie weet helpt het tijdens de jacht naar taimen!



Onze ger, eenvoudig maar luxe.



De lodges zijn inmiddels klaar voor gebruik, en wachten op de eerste gasten.



Het interieur is, zeker voor de afgelegen locatie, ontzettend luxe te noemen.

bij grote groepen vee. Ik spot zelfs een wolf en dat is goed nieuws volgens Davaa: wolven brengen geluk! We genieten met volle teugen, wat is het hier mooi. Na een goede lunch in Erdenet gaan we 's middags off road en zoekt de chauffeur de weg langs de heuvels richting de lodge. Als het donker wordt worden we opgewacht door de tweede auto uit de lodge en samen reizen we verder, soms wadend door rivieren en door de modder. Het is een echt avontuur en het is duidelijk dat we zeer afgelegen zijn. In de avond arriveren we bij de lodge die nog in aanbouw is. Henk en ik slapen daarom voor deze trip in een ger, de traditionele tent. En dat is geen straf. Heel erg leuk en luxe ingericht met bedden, tafel, grondzeil en gezellige houtkachel. We eten wat en gaan slapen. De lodge ligt aan de rivier, we hebben natuurlijk al snel even gekeken en morgen bij het eerste licht gaan we gelijk vissen!

ONGELOFELIJK, DIRECT BEET!

De volgende ochtend springen Henk en ik uit bed en lopen we naar de rivier. De ochtend is fris en de rivier stroomt stevig. Na een korte verkenning kiezen we de plek waar een klein stroompje de hoofdriever inloopt. Hier kunnen we ook goed werpen. Ik kies voor een klein plugje en Henk een witte shad op een 10 grams loodkopje. We werpen in de richting van de uitstroom mee en draaien het kunstas rustig binnen. Bam! Al op de tweede worp krijgt Henk beet en een woest vech-

tende vis laat zich nog niet aan de oppervlak zien. Het zal toch niet, de tweede worp! Maar jawel, na een korte drill komt de vis boven en is de eerste taimen van ongeveer 80cm een feit. Ongelofelijk, de tweede worp op minder dan 200 meter van onze tent. We zijn natuurlijk door het dolle heen en maken snel een paar foto's. De vis heeft de plek aardig verstoord dus besluiten we terug te lopen naar het kamp waar we met een grote grijns aan de ontbijt-tafel plaats nemen. Davaa kijkt ons verbaasd aan als we hem de foto's laten zien en is natuurlijk net zo blij. Hij wist dat de rivier goed is voor taimen maar ook voor hem is dit natuurlijk een geweldige start.

Na het ontbijt lopen we een rondje door de lodge-in-aanbouw. Het ziet er nu al fantastisch uit dus dat wordt een top plek de komende jaren! 's Middags rijden we met de auto naar een stuk rivier verderop waar we opnieuw vanaf de kant vissen. Opnieuw weet Henk een taimen te vangen, deze keer iets kleiner, ongeveer 60 cm. Maar toch, eerste paar uur vissen en al twee op de kant, top! Na de lunch gaan we erop uit met de boot. Dat geeft ons de kans om ook de rivier wat meer te verkennen en een idee te krijgen van de aanwezige stekken. Dat is belangrijk want de oever heeft veel begroeiing en dat gaat wel met spinhengels maar voor de vliegvisser onder ons is meer ruimte nodig. En die ruimte is er voldoende op de zandbanken in de rivier en op de langere meer open oevers welke met een boot



Het uitzicht, met een ger in beeld. Schoonheid zover het oog reikt.

Hucho taimen, in de vissersmond Taimen, is de grootste zalmensoort ter wereld, kan groter dan 150 cm worden en weegt dan meer dan 60 kilogram. De bijnaam is ook wel 'wolf van de rivier'. Deze naam heeft taimen te danken aan zijn agressieve manier van jagen en ook wel dat ze in groepen kunnen jagen. De vis is zeer beschermd en alleen onder speciale condities mag er op gevestig worden (periode, terugzet verplichting, etc.). Van oorsprong komt taimen namelijk in een zeer groot gebied voor maar ondertussen eigenlijk alleen nog maar in enkele rivieren in Rusland en Mongolië. Taimen groeit daarnaast zeer langzaam en kan pas vanaf het 7de levensjaar zich voortplanten. Een grote vis is dan ook tientallen jaren oud. Er wordt nu alles aan gedaan om de vis goed te verzorgen en dat betekent dat slechts enkele organisaties er op mogen vissen. Deze organisaties moeten ook aan de nodige formaliteiten voldoen en actief de bescherming van de vis ondersteunen.



Hucho taimen!

goed bereikbaar zijn. Dus dat is goed nieuws.

In de avond vissen we nog een keer langs de oevers, ook omdat taimen 's avonds en 's nachts meer actief is. En opnieuw weet Henk er een te haken en deze is maar liefst een meter lang!

Fantastisch, drie taimen op de eerste dag en hoewel ik er wat beteuterd bij sta te kijken bij deze 3-0 stand ben ik natuurlijk net zo blij. Prachtland – prachtplek – prachtrivier en nu al bewezen: plenty taimen! Beter kan gewoonweg niet, Henk en ik genieten met volle teugen! We hebben er

's avonds maar een glaasje vodka op gedronken.

OP JACHT NAAR MIJN EERSTE

De volgende ochtend ben ik natuurlijk wel voor dag en dauw uit de veren. Snel loop ik bij het kamp een aantal stekken af en zowaar: ook ik krijg beet en weet een mooie taimen van ongeveer 75cm te landen. De vis is net als de eerdere vissen kerngezond, mooi gekleurd en slank. Ze moeten duidelijk nog op wintergewicht komen. Met een grote grijns zit ik aan het ontbijt want uiteindelijk was dit ook voor mij een targetvis. En dat doel is voor ons beiden nu al bereikt, 4 taimen in ongeveer 6 uur vissen. Het kan minder...

Mongoolse vodka om de eerste geslaagde dag te vieren.



De eerste ochtend, met een blik op de rivier. Wauw!



Je gelooft het niet, de tweede worp direct raak.



En 's avonds een grote, maar liefst een meter lang!



De eerste voor John, fantastisch wat een actie!



Lenok trout, ook te vinden bij het kamp.

We besluiten daarom opnieuw met de boot te gaan en de rivier verder te verkennen. En ook om te proberen lenok trout en vlagzalm te vangen die hier zouden moeten zwemmen. Dit proberen we in de hardere stroomversnellingen rond de zandbanken en naast twee kleine taimen die we vangen lukt het mij om ook een drietal lenok trouts te vangen, erg gaaf. Toch is dit vissen op lenok trout niet wild en omdat de rivier hard stroomt en de terugreis daarom lang wordt besluiten we terug te gaan. We hebben genoeg gezien om te weten dat het vissen met een boot langs de rivier succesvol kan zijn en dat er vis te vangen valt. Later bij het kamp weet Henk nog een lenok trout te vangen en kan ook hij deze 'afstrepen'.

DE APOTHEOSE

De volgende dag, en voor ons ook alweer de laatste in deze korte pilot-trip, besluiten we een rit te maken

over land naar een riviersplitsing aan de andere kant van de berg. Dat is een flink stuk rijden maar omdat dit een verkenningstrip is en we hierdoor ook meer van de omgeving zien (de vis is gevangen) gaan we dit doen. En dat wordt een geweldig avontuur. Over allerlei modderwegen rijdend, een keer zelfs vastzitten en met diepe doorwaad plekken komen we aan de splitsing.

De natuur is overweldigend mooi, helemaal omdat in een paar dagen tijd de herfstkleuren er volledig uit gekomen zijn. Met een half zonnetje erbij is het echt fantastisch mooi! De verkenning werpt zijn vruchten af; deze plek is lastig te bevissen. De rivier is net te diep om met een waadpak over te steken en de oever waar we aankomen is niet geschikt omdat hier meer mensen zijn; locals die natuurlijk ook vissen. We besluiten daarom terug te keren via een andere route en in de middag rond het kamp nogmaals ons geluk te



Je moet er wat voor over hebben...

Wat een vergezichten, en de kleuren maken het extra mooi. Herfst in Mongolië.

proberen. Voor we dat doen loop ik nog de berg naast het kamp op en kan een paar prachtige overzichtsfoto's maken. Het uitzicht en de omgeving zijn echt adembenemend en deze rivier is dus kilometers lang zo mooi en bevisbaar!

Na de stevige wandeling en een korte rustpauze besluiten we nog een keer ons geluk te proberen waar we begonnen zijn; de uitstroom van de kleine rivier in de hoofdriever bij het kamp. En daar gebeurt het. Ik werp een kleine jerkbait ver weg en die wordt direct aangevallen. De vis mist en een grote kolk verradt dat we naar een grote vis kijken. Henk bindt er een streamer op en werpt net als ik door in de uitstroom. Even gebeurt er niets maar precies als we beiden ons aas uit het water trekken valt de vis opnieuw aan en ligt bijna op het droge voor onze voeten in de modder. Een enorme taimen! Vol adrenaline en met trillende handen vissen we door, gaat dit nog lukken? Jawel! Na enkele worpen krijgt Henk een enorme beuk op zijn hengel en staat hij te drillen. Dit liegt er inderdaad niet om. De vis vecht woest en moet tegen de stroom in teruggehaald worden. Dat lukt en nadat ik door de modder naar het water ben gekropen weet ik mijn handen eronder te krijgen en de vis te landen. Wat een vis! We schreeuwen en joelen en juichen. Beter kan deze trip niet afsluiten! De vis meet maar liefst 113cm en de grote haak die ik in alle emotie in mijn arm krijg neem ik bloedend voor lief, gelukkig geen weerhaken... De



Met 113 cm echt een topvis, de apotheose van deze pilottrip, vang jij de volgende keer een grotere?



Zonder dit geweldige team was deze trip er niet geweest, fantastisch!

vis is geland en de topvis is binnen! Bijna juichend zitten we aan het laatste diner nadat we de groepsfoto hebben genomen. Een pilottrip kan niet meer geslaagd zijn dan dit, wat een fantastische afsluiting! En ook Davaa is heel tevreden want ook hij heeft weer veel geleerd over wat deze locatie te bieden heeft!

De volgende ochtend verlaten we het kamp en rijden we terug richting Ulaanbaatar. Het was heel intens; vermoeid en onder de indruk zitten we stil in de auto. Wat een geweldige loca-

tie en wat een geweldige beleving hier in Mongolië. In Ulaanbaatar nemen we een lekker bad om weer schoon te worden en vallen we aan in de wijnbar om het succes te vieren, heerlijk. De volgende ochtend brengt Davaa ons naar het vliegveld, evalueren we de pilottrip, kopen we gefermenteerde yakmelk-vodka als souvenir en beginnen we aan de terugreis. Een fantastische ervaring rijker met de zekerheid dat we een geweldige nieuwe bestemming aan het portfolio van visreis.nl hebben kunnen toevoegen. We komen hier zeker terug! ■

GA MEE OP DE NIEUW GEPLANDE REIS IN 2024!

Deze pilottrip heeft vastgesteld dat hier goed taimen te vangen is en ook lenok trout. De locatie is heel mooi gelegen en de lodge (die nu afgebouwd is) is heel modern en kwalitatief. De lokale organisatie is zeer ervaren in het bieden van hospitality aan gasten omdat het zelf een grote reisorganisatie binnen Mongolië is. Vissen en varen zijn ze aan het ontwikkelen in dit gebied (er worden dit jaar nieuwe boten aangeschaft met meer vermogen) en daar hebben we hen goed bij kunnen ondersteunen. In september 2024 gaan we daarom een zogenaamde pionering trip proberen te organiseren. De opzet van deze vistrip is goed vergelijkbaar met onze pilottrip maar wel met meer visdagen en ook op verschillende stukken rivier, dus nog meer kansen! Voor een sterk gereduceerd tarief kan je nu eenmalig een visreis naar deze locatie maken en in die week gaan we ook actief de lokale organisatie verder helpen ontwikkelen op het gebied van vissen en varen.

Hou je van pionieren (en een lage prijs)? En heb je altijd al een taimen willen vangen? Meld je dan snel aan want er zijn nog plaatsen! Bezoek de website: www.visreis.nl om meer te weten te komen over deze reis! Momenteel geldt er een aanbiedingsprijs van 2850 euro p.p. (normaal 4495 euro).