

# IJsland, gewoon een keer doen!

De bootinstructie is om 09.00 uur en mijn broer Léon luistert aandachtig naar alle do's en don'ts. Ondertussen zijn wij al bezig op onze boot met het optuigen van de hengels en het inruimen van de viskisten. Onze eerste visdag in IJsland gaat dan toch eindelijk beginnen!



Mooie IJslandse kabeljauw is deze week een regelmatige gast aan boord.

**O**ns onderkomen overdag is een ruime zeven meter lange boot met aan de voorkant een flinke stuurhut. Op het achterdek is ruimte voor maximaal zes vissers. De inboarddiesel is goed voor 130pk en de GPS heeft, weten wij ondertussen, af en toe de 40 kilometer per uur aangetikt. Kortom, een zeer betrouwbare boot met een diepe kuip waar je veilig in staat en die ook nog eens over een zootje power beschikt.

Na de briefing vertelt mijn broer ons dat iedereen met een vaarbewijs met deze boot mag varen. Heb je geen vaarbewijs, dan kun je ter plekke een verkorte cursus volgen waarna ook jij met zo'n boot mag varen. Alcohol op de boot wordt niet gewaardeerd en daar wordt regelmatig op gecontroleerd door de kustwacht. Als laatste moeten wij niet vergeten om het juiste marifoonkanaal in te stellen en bij het verlaten van de haven ons af te melden bij de kustwacht. Eenvoudige instructies die je garanderen dat je in de gaten gehouden wordt. En dat is best wel prettig als je een onbekend water op gaat.

### WITTE VLEKJES

Als we de haven van Flatelyri verlaten en een lichte bocht naar rechts maken, zien we een enorm fjord dat er ongeveer uitziet als een trechter. Eerst smal, daarna steeds breder. Als je begint te varen, zit je nog in de



onderkant van het trechtertje. Naarmate je meer naar het open water vaart, vervagen de zijkanen van het fjord en zit je echt op een groot water, maar nog steeds beschut. Links en rechts staan enorm steile bergen met op sommige toppen - we hebben het over halverwege juni -, nog steeds sneeuw. Het smeltwater vormt water-valletjes dat op willekeurige plekken het fjord in dondert. Witte vlekjes op de steile hellingen lijken zich te bewegen, maar dat kan volgens mij niet mogelijk zijn... Daar is het gewoon te steil voor. Later blijken die

witte vlekjes schapen te zijn die daar lopen te grazen. Je moet het zien om te kunnen geloven dat dit mogelijk is, zo steil is de boel daar. Bomen, struiken op die hellingen? Ik heb ze niet gezien. Alleen rots en een groene mat van waarschijnlijk mos.

Een zeer betrouwbare boot met een diepe kuip waar je veilig in staat.

Ergens links van mij ontwaar ik een viskwekerij, met daar vlakbij een zandstrand. Te dicht in de buurt van die viskwekerij komen, wordt niet gewaardeerd. Ook een zandstrand binnen die rotsige omgeving lijkt gewoon absurd. Maar het lag er wel.

## IN DE LUWTE



In de luwte van het Fjord is het gewoonweg heel goed vissen!



Ik heb er later zelfs meer gezien. Iedereen, ook wij, vaart gelijk naar de uitgang van het fjord. Het open water op. En dan blijkt dat de zee die daar ligt dezelfde kuren heeft als de Noordzee die wij hier in Nederland zo goed kennen. Dezelfde kuren? Ja, dat zeetje daar kent ook een deining, soms best wel een heftige en als je vaart, vliegt het buiswater daar ook om je oren. Als je van een achtbaan houdt, is vol gas varen misschien een optie, maar als je een beetje zuinig op je spullen bent, dan haal je al gauw je hand van het gaspedaal. Van de zes dagen die we daar op de boot hebben doorgebracht blijkt het uiteindelijk maar één dag mogelijk om daadwerkelijk op het open water te vissen. Alle andere dagen staan de witte schuimkoppen op de deining en maken we zelfs overslaande golven mee op open zee. Een deining van anderhalf tot twee meter is geen leuke en het doet ons steeds besluiten om in de luwte van het fjord te blijven. Dan te bedenken dat de weersites wereldwijd ons elke twee of drie Beaufort voorspellen.

Wij hebben het idee dat Groenland net iets te dichtbij ligt en dat daarvoor het water in een continue deining zit en van die open zee als het ware een klotsbak maakt.

## GEWOON DOEN

Was het vissen in het fjord minder dan op open zee? Nee, absoluut niet! Als je voor één grote vis wilt gaan en daar ook je materiaal op afstemt, dan zit die net zo goed in het fjord zelf als in het open water. Jij bent degene die vist. Het is niet zo dat de grote vissen op jou zitten te wachten.

Juni wordt in IJsland gezien als een van de eerste zomermaanden. Je zou er daarom vanuit gaan dat de temperatuur ook een beetje aangenaam voelt? Schijnt daar toch ietsjes anders in zijn werk te gaan. De dag van aankomst en eigenlijk zo'n beetje alle dagen daarna zijn stralend blauw en haast wolkeloos. Toch heb ik iedere dag mijn winterpak aangetrokken vanwege de kou. Twee van de zes dagen dat wij op de boot zaten, kwam de temperatuur misschien boven de 14 à 15 graden Celsius. Echt

zomers! Tijdens de meeste andere dagen was 10 graden Celsius al een top, maar meestal was het kouder. Vissen in je winterpak tijdens de zomer op IJsland is niet een optie, maar juist eerder een noodzaak. Een dik winterpak neemt echter veel ruimte in beslag, overweeg daarom eens een vacuümzak - waarin je het warmtepak stopt - dat je vervolgens met een stofzuiger vacuüm kan zuigen. Je kunt ook ter plekke een goed winterpak huren voor om en nabij 35 euro (per week). In de brochure van de reisorganisatie staat een hoger bedrag, maar soms zit het ook wel eens mee. Oh ja, die strakblauwe lucht heb je dus dag én nacht in juni. 24 uur lang en dat dag in, nacht uit. Geen schemering, helemaal niks. Er verandert gewoon niets. Het blijft de hele dag licht. Maar geen zorgen, in je slaapkamer hangen verduisteringsgordijntjes.

De verhalen zijn dat je in het fjord gericht op zeewolf kan vissen en dat de kabeljauw over het algemeen kleiner is dan de kabeljauw die je op open zee vangt. Onzin! Nogmaals, jij

Als je terug durft te grijpen naar groter aas zijn grote vissen heel goed mogelijk. Hier zie je de auteur met een flinke kabeljauw.





Drillen als een baas in IJsland tijdens een onvergetelijke visweek.

bent degene die vist en als jij je best doet in het fjord en gericht op een grote vis jaagt, dan ga je die vangen ook. Omdat het in het fjord betrekkelijk rustig is, gaan veel vissers 'kleiner' vissen. Kleinere shadjes, pilkertjes en zelfs kleine aasaanbiedingen van stukjes koolvis. Zet dat klein aas nou eens uit je hoofd en doe die onwijs grote zware shad, pilker, of hele koolvis gewoon aan je onderlijn of haak en biedt dat eenvoudigweg ook in het fjord aan. Je krijgt veel aanbeten en heel veel missers, dat zijn de kleintjes, denk hierbij aan exemplaren van 70 centimeter plus (nou ja kleintjes?), die die grote aasbieding net niet

kunnen hebben. Maar dan ineens heb je die ene doorbuiger die alles van je materiaal vergt. Vraag aan je vismaat of hij het fototoestel alvast wil klaarzetten en daarnaast moet hij ook alvast maar de gaf even pakken. Ondertussen mag jij alle zeilen bijzetten om al dat geweld de baas te worden. Nooit vergeten: stel je slip juist in! Doe dat elke dag weer en laat je niet verrassen. Zulke exemplaren zullen niet altijd de meter overstijgen, maar het zijn vaak wel ruime negentigers. Dik, zwaar en lompsterk!. Oh ja, stop halverwege de drill en laat de vis, met name kabeljauw, even rondzwemmen. Je zult merken dat hij dan



De papegaaiduikerkleuren blijken als een magneet op de aanwezige vis te werken.

zijn zwemblaas leegt en dat je hem na de vangst eventueel gewoon weer terug kunt zetten.

## ZEEWOLF

Toch even een kanttekening over dat terugzetten. De IJslanders leven van de visvangst. Jij bent te gast in hun land en zij stellen jou in de gelegenheid om op 'hun' vis te vissen. Als tegenprestatie stellen zij het dan weer op prijs dat je de vis die jij vangt voor hen meeneemt. Op die schitterende boten staan twee heel grote plastic bakken. Als je voor de eerste keer op zo'n boot stapt, zijn die bakken gevuld met een ijs. Als je een kabel-

## HANGEN!



Hangen! Een koolvis is de klos...





jauw vangt, verlangen zij van jou dat jij eerst de vis doodt en daarna de keel doorsnijdt. De vis mag daarna in zo'n bak met ijs. Het doorsnijden van de keel zorgt ervoor dat het visvlees mooi wit blijft. Het ijs zorgt ervoor dat eventueel aanwezige wormen in de vis naar de ingewanden kruipen, die zijn het warmst, zodat bij het fileeren geen wormen meer worden aangetroffen. Je vangt zoveel vis dat het op een gegeven moment bezwaarlijk voelt om ze allemaal dood te maken. Tenminste dat hadden wij. Met een lege bak terugkomen, is geen optie. Bij ons mochten de 80-plus exemplaren terug en alles daaronder, maar wel groter dan 50 centimeter, ging in de bak en naar de IJslanders. Wij hebben ze niet horen mopperen.

De eerste dag is er altijd eentje van aftasten. Zo ook bij ons. De deining

buiten is vervelend genoeg om lekker binnen te blijven. Shad aan het Amnesia (13 kg) voorslagje en vissen maar. Nog binnen het kwartier staat vismaat Ben al een dikke vis te drillen. Een dikke grijze zeewolf van om en nabij de negentig centimeter. Dat is grappig, die vang je toch alleen aan een stukje vis? Echt niet, want ook ik tik nog geen minuut later zo'n grote dikke grijze zeewolf aan de shad. In dit geval een shad van om en nabij de 300 gram in de kleuren 'papegaaiduiker'. Die is over het algemeen zwart/wit en heeft hele felle oranje kleurige elementen. Tijdens onze week blijkt deze shad van Savage Gear een absolute topper. Die van ongeveer 300 gram is het mediumsizede shadje en dan is er nog een heel dikke die dichtbij de 500 gram zit. De absolute topper echter is de zandaal (eveneens in de papegaaiduikerkleuren) met

een gewicht van om en nabij de 150 gram. En ja hoor, ook die zorgde regelmatig voor de heel grote kabeljauwen van tegen en over de meter. Vier van ons vingen de allereerste dag binnen het uur een eerste grote grijze zeewolf. Een van ons heeft het tot de laatste dag spannend gehouden, maar tikte toen ook zijn zeewolf aan de haak. Die ving hij overigens wel aan een stukje koolvis. Alle overige zeewolven zijn bijna allemaal aan de shad gevangen.

## HET VERSCHIL

Over het algemeen vissen wij die week met shads. In allerlei kleuren en ook in allerlei gewichtsklassen. Mijn broer Léon heeft de twee allergrootste kabeljauwen gevangen en ja dat zijn één-meter-plus exemplaren. Die heeft hij aan een vaalwitte shad van ongeveer 500 gram zwaar gevangen. Die Savage Gear shads in de genoemde kleuren blijken een goede tweede keus en daarna volgen allerlei andere kleuren shads die het ook goed doen. Sommige zeewolven, die ene schol en het heilbotje zijn gevangen aan een stuk vis. Koolvis. Geen hele! Maar we hebben wel met hele koolvis gevestigd en daar echt heel heftige aanbeten op gehad. Omdat we waarschijnlijk toch iets teveel dreggen in die dode koolvis hebben gestoken, vangen we over het algemeen de wat kleinere kabeljauwen omdat die gelijk vast zitten. De echt grote kabeljauwen krijgen gewoon de kans niet. Ook een pilker is absoluut een goed kunstaas daar, maar over het algemeen vang je er de kleinere exemplaren mee en je kom je er zo af en toe

Ook pilkertjes doen het goed, maar als je veel wilt vangen en genoeg neemt met kleinere vissen, dan zijn kleine shad de beste keuze.





Lekker peuteren vanaf de steigers...

ook nog wel eens mee vast te zitten. Alle andere kunstaasjes, muppets, bottom ships, rubberen flubbertjes en geef het maar een naam leveren vooral kleinere exemplaren op. Wil je groot, alleen maar groot, ga dan met een shad aan de gang. Die maakt echt het verschil.

Kabeljauw, grijze zeewolf, schelvis, koolvis, pollak, schar, zeedonderpad, schol en zelfs een klein heilbotje, ik heb ze allemaal gezien. We hebben ook nog uren gevist op de gespikkelde zeewolf, maar die krijgen we helaas niet aan de haak. In een fjord naast ons weet een mevrouw tijdens dezelfde periode wel zo'n gespikkelde zeewolf het water uit te tikken. Bij ons in de buurt hebben we ook nog een watertje gevonden waar wij zeeforel hoopten te vangen, maar het is opnieuw de vis van de duizend worpen gebleken. Niet gevangen dus.

## LRF

Tijdens het verplicht tanken en inleveren van de visvangst is er altijd wat tijd om een beetje te pielen in de haven. Wij hebben ieder een spinstokje meegenomen en staan tijdens de 'wachtperiodes' lekker te pielen met heel fijne montages en kleine stukjes aas. De bodem in en rond de haven ligt bezaaid met scharren en binnen no-time staat je spinstokje dan ook zo krom als een hoepel tijdens het drillen van zo'n dikke schar. Bonusvisjes zijn kleine zeedonderpadsjes, koolvisjes en pollakjes. We

vermoeden zelfs dat er kleine zeeforelletjes rondzwemmen, maar die weten we helaas niet tot een aanbeet te verleiden. Dat Light Rock Fishing (LRF) is echt hartstikke leuk om daar te beoefenen. Probeer het zeker eens mocht je hier ooit terecht komen. Mijn zwaarste hengel is een Daiwa Inliner tot max. 15lb. Daarop zit een Daiwa Ryoga Bay Jigging reel. Deze is gevuld met 16/00 gevlochten draad en de voorslag is - zoals gezegd - een metertje Amnesia van 13 kg. Wartel tussen mijn gevlochten lijn en voorslag is uit de klasse 'heavy'. Voor de één klinkt dit licht, voor mij blijkt het ruim voldoende te zijn. De slip staat goed ingesteld. Ik heb niet één vis verspeeld door lijnbreuk of iets dergelijks. Daarnaast heb ik nog een 'inliner' bij met een werpgewicht van 100 tot maximaal 300 gram. Volgens mij klopt dat laatste niet helemaal, maar feit is wel dat ook deze hengel met gemak al dat geweld aankan. Ook hier de Ryoga Bay Jigging reel gevuld met 16/00 gevlochten draad als lijnleverancier. En dan dat spinstokje nog even. Deze is 290 cm lang en kan maximaal 35 gram wegzetten. De Ballistic 3000 LT is gevuld met 08/00 gevlochten lijn. Ruim voldoende voor dat lichte vissen in de haven en het vissen op zeeforel op die speciale stek. Mijn viskoffer bevat over het algemeen shads, een paar makreellijnen en wat kunstaasjes voor de zeeforel. Bij elkaar nog geen 14 kg aan gewicht. De zee rondom Flateryi is geen ruige

en ik ben dan ook maar twee shadjes kwijtgeraakt. Mijn vismaat Ben misschien vier of vijf pilkers. Valt allemaal best te overzien en op het kamp waar de onderkomens staan, kan je de voorraad altijd nog aanvullen. Al is dat laatste daar niet goedkoop. Een shad kost al gauw 15 euro...

## DETAILS

In de omgeving waar wij zijn geweest, de Westfjorden van IJsland, zijn twee locaties, Flateryi en Sudureyri. Deze zijn helemaal zijn ingericht voor de sportvisser op zee. Een park met prachtige onderkomens, geschikt voor circa zes personen en visboten die maximaal zes mensen aan boord kunnen hebben. Wij hebben deze trip geboekt bij Visreis.nl. Kijk eventueel op de site van genoemd reisbureau voor alle details.

Zelf eens een avontuurlijke trip beleven? Check dan Visreis.nl en zoek op 'IJsland'.

## Cor Juffermans

